

Bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup og guldbryllup

Melodi: Du danske sommer

Et bryllup fejrer vi her i dag,
familie, venner i munter lag
to unge mennesker har sagt ja,
et liv tilsammen, det vil de.
Ja, ja, ja
et liv tilsammen, det vil de ha´.

Melodi. I skoven skulle være gilde

Med julelys i øjet,
kom Anna hjem fra byen.
Hun var jo ret fornøjet,
han var et dejligt syn.
Forelsket var hun blevet,
det havde hun oplevet.
Og Morten, han fik Anna kær,
det ved vi alle her.

Melodi: Jeg har min hest, jeg har min lasso

Alt godt vi nu vil ønske
for jer på livets vej.
At ha´ dig som veninde,
det har jo glædet mig.
Til lykke siger jeg med dagen,
og skål, hurra det er nu sagen.
Nu vil vi hylde brudeparret,
som alting rigtig godt har klaret.

Melodi: Pippi Langstrømpe

Snobrødsbagning - nej, da.
Mad og drikke skal vi dog ha´.
Her i spejderlejren,
kobberbryllup fejres skal.
Vi gi´r dem en med flaget
tjulahej - tjulahej - tjulahopsa-sa
håber, de kan ta´ det,
der kommer mer´ endnu.

Melodi: Til pinse, når skoven bli´r rigtig grøn

Far snakker, er god for en vittighed,
men mor, hun forstå nok at gi´ besked.
Hun er lidt genert, han er udadvendt,
men hendes grænser er ham bekendt.
Trala-la-la-la.....

Melodi. Jeg vil male dagen blå

Fem og tyve år er gået,
meget har I sammen nået.
Derfor vil i dag vi feste,
alle os, som her jer gæste,
fortsat ønske alt det bedste,
fem og tyve år er gået.

Melodi: Kald det kærlighed

Hvem er stærk, og hvem er svag,
det er ikke nogen enkel sag.
I har klaret hårde tider,
sammen har I holdt det ud.
At forklare det, er ikke særlig let,
men hver for sig, der har vi nok et lille gæt.
Kald det kærlighed,
kald det lige, hvad du vil,
wo-uh-oh, der findes ingen ord,
ingen ord, der helt slår til

Melodi: Marken er mejet

Guldbryllup har I, derfor vil vi feste,
og i dag vi fejrer jer i rigtigt munter lag.
At holde sammen, det er nu det bedste,
i så mange år, det er en ganske særlig sag.
Tiden, den er gået,
I har meget nået.
4 børnebørn, det har I nemlig også fået

Melodi: Tinge-linge-later

Børnebørn I har en masse
"Ungerne" bli´r vi jo kaldt.
I os gerne dog vil passe,
fejres skal det her i dag.

Melodi: Velkommen i dan grønne lund

Vi vil nu slutte denne sang,
fordi vi vil jer hylde.
Så lad os høre bægerklang,
husk glassene at fylde.
For de skal leve højt hurra,
vi ønsker alt det bedste.
For vores gyldne brudepar,
vi fortsat her vil feste.