

Barnedåb og konfirmation

Melodi: Se den lille kattekillling

Hilsen fra familiens katte
skal du ha' i dag.
For du er jo blevet døbt,
det er en særlig sag.

Vi til festen ej ku' komme,
passes skulle vi.
Derfor vil med denne sang
vi et par ord dig si'.

Melodi: Den er fin med kompasset

Du er konfirmeret,
og der er serveret,
til alle, som er dine gæster i dag.
Du er hædersgæsten,
for dig holdes festen.
Vi alle dig fejrer med sang og med flag
Trala la la la....

Melodi: Den lille frække Frederik

Husk tandbørsten at tage med,
si'r mor, når du så ta'r af sted.
For hvis man piger kysse vil,
så må en lækker mund der til.

Melodi: Det er hammer, hammer fedt

Du sove ville ej,
når du var ude nej,
græd og kaldte mor,
for du var ikke stor.
Vi dig måtte hente,
du ku' ikke vente.
Senere så har du klaret det.
Det er hammer, hammer fedt,
at sove sådan lidt.
I sandkassen du var,
og leget godt du har.
Pludselig kom trangen til at sove lidt,
øjnene du lukked' ganske blidt.

Melodi. Fra Engeland til Skotland

Til barnedåb i kirken,
morfar sku' holde dig,
mens præsten prædiked',
gik hans tanker jo en anden vej.
Så Christensen han sa',
da han blev spurgt den dag.
Og præsten så forundret ud,
hvad var det manden sa'.

Melodi: Jeg en gård mig bygge vil

Glad til skole du jo går,
når blot sløjd du ikke får.
For her måtte du jo lære,
at du tømrer ej sku' være.
Hjemkundskab, det gør dig glad,
du kan li' at lave mad

Melodi: Pippi Langstrømpe

Du for fodbold brænder,
skønt det ind imellem hænder,
at de andre skubber,
møver, tarvelige er.
Vi for dig vil feste
tjulahej-tjulahej-tjulahopsa-sa
ønske alt det bedste,
nu du er konfirmand.

Melodi: Vuffeli-vov

En lys og gylden, glad retriever,
Trine hedder jeg.
Jeg vil også ønske dig til lykke
Du er konfirmeret,
det gik ganske let,
nu du til de voksnes rækker rykke.
Du kan få kvinder og kager og jordbær for sjov,
men der er intet så skønt som en vuffeli-vov

Melodi: Til pinse når skoven bli'r rigtig grøn

Glad for din familie, det er du jo
og meget vi kunne fortælle endnu.
Men nu skal der skåles, så gør jer klar
til lykke vi siger med højt hurra.
Tra-la-la.....